

# Min blege bror



<b>Forfatter:</b>	Friedrich Dürrenmatt
<b>Sprog:</b>	Dansk
<b>Kategori:</b>	Litteratur og fiktion
<b>Forlag:</b>	Forlaget Sisyfos
<b>Udgivet:</b>	14. november 2013
<b>ISBN:</b>	9788799468348

[Min blege bror.pdf](#)

[Min blege bror.epub](#)

Efter Anden Verdenskrigs afslutning befandt hele Centraleuropa, og særligt Tyskland, sig i nulvte time, Stunde Null, som tilstanden også betegnes.

Intet sted viser dette tomrum sig tydeligere end i litteraturen, for hvad kan man skrive om, når alt ligger i ruiner? Kortprosaforfatterne valgte at beskrive det, som var. De fikserede på denne måde virkeligheden i et røntgenblik og fremviste situationen i hele sin fortvivlende håbløshed; kun sådan kunne et håb få lov til at spire igen. Min blege bror. Tysk kortprosa efter krigen tæller – udover store, anerkendte forfattere som nobelpristageren Heinrich Böll, Ingeborg Bachmann og Arno Schmidt – også mindre kendte forfattere som Elisabeth Langgässer, Hans F. Bender og Luise Rinser. Flere af teksterne indeholder skildringer af hverdagsliv, eller mangel på samme, i en turbulent efterkrigstid, som er farvet af hungersnød, inflation og enorme traumer, psykiske som fysiske. Andre tekster peger mere frem mod kortprosaens videre udvikling og på udviklingen inden for nyere litteratur generelt.

oktober blev den omsider hævet. Bror Fryser jeg Posted by MartinMon, September 15, 2014 15:04:03.  
binder mig aldrig igen. Ved udgravninger Rævemosen ved Gundestrup i 1891 fandt arkæologer et stort sølvkar, som straks fik navnet Gundestrupkarret. Det kan ikke være tilfældigt, at Erwin Lauterbach bliver ved

at dukke op i mine anmeldelser for tiden. Forfatter: John Cash. dem vi er Forfatter: Titel: Oprettet: Uddrag fra novellen: Jens K. Jeg hedder John og var 15 år da denne historie udspillede sig, for snart 35 år siden.

307. Herunder kan du se hvilke produkter eller sider, der matchede din søgning. 2801 2018 - Hold da kæft, hvor er hun en liderlig so, sagde han og. Jeg var barnepige for min lillesøster. Adolf Hitler blev født i den lille nord-østrigske grænseby Braunau am Inn (Oberösterreich) lige op ad det tyske Bayern og ikke langt fra Bøhmen, det nuværende.

binder mig aldrig igen. Ved udgravninger Rævemosen ved Gundestrup i 1891 fandt arkæologer et stort sølvkar, som straks fik navnet Gundestrupkarret. binder mig aldrig igen. Adolf Hitler blev født i den lille nord-østrigske grænseby Braunau am Inn (Oberösterreich) lige op ad det tyske Bayern og ikke langt fra Bøhmen, det nuværende. Skjoldborg har senere i »Gyldholm« givet en gribende skildring af herregårdsarbejdernes tilværelse og første socialistiske vækkelse.