

Min afsked med islamismen PB



Forfatter:	Ahmed Akkari
Sprog:	Dansk
Kategori:	Biografier
Forlag:	Berlingske Media Forlag
Udgivet:	11. april 2016
ISBN:	9788771800180

[Min afsked med islamismen PB.pdf](#)

[Min afsked med islamismen PB.epub](#)

Han var en af landets yngste imamer og dedikeret som få, kendt og forkæret som den tyndskæggede talsmand for de danske islamister, der udløste Muhammedkrisen. Men i dag er Ahmed Akkari hoppet af. Han har vendt sit gamle miljø ryggen, med store personlige omkostninger, og med afsæt i en dramatisk og bevægende historie tager han i denne bog livtag med sin fortid og skåner ingen, allermindst sig selv. Han vender vrangen ud på en ekstremistisk undergrund i Danmark, som fra moskeer og kulturforeninger rustet til kamp mod danskerne og deres værdier.

Han fortæller om imamer, der som selvbestaltede shariadommere hersker i udsatte boligområder.

Og han afslører, hvordan muslimske foreninger under dække af folkeoplysning hæver kommunale støttekroner til islamistisk indoktrinering af børn og unge. Martin Kjær Jensen, f. 1981, er uddannet journalist, frem til 2014 ansat på BT's graverredaktion. I 2012 belønnet med FUJ-prisen, der gives til journalister, som undersøger grundigere, mere konsekvent og mere kreativt end de fleste. I dag arbejder han som journalist for et tv-produktionsselskab. Ahmed Akkari, f. 1978 i Libanon, er uddannet folkeskolelærer og cand.pæd. med videreuddannelser i ledelse og personalehåndtering. Siden udgivelsen af denne bog har han ofte blandet sig i debatten om integration og parallelsamfund. I dag bor han i Grønland, hvor han arbejder som lærer. Bogen

kaster ikke bare nyt lys over Muhammedkrisen, men også over islamistmiljøerne, både i Danmark og internationalt. Og Akkaris vej fra uforsonlig totalitarist til reflekteret demokrat er både beundringsværdig og perspektivrig.

Melhores preços, sem custos reserva. Reserve o seu Hotel em Min Buri.