

# Ingemanns Land



<b>Forfatter:</b>	Peter Ingemann
<b>Sprog:</b>	Dansk
<b>Kategori:</b>	Biografier
<b>Forlag:</b>	Gads Forlag
<b>Udgivet:</b>	15. juni 2015
<b>ISBN:</b>	9788712052630

[Ingemanns Land.pdf](#)

[Ingemanns Land.epub](#)

"Drama savner jeg ikke. Det har der været nok af i min barndom. Jeg går ikke rundt og tørster efter flere afsporede tog, vildfarne riffelskud, slåskampe på gårdspladsen, vodka med mælk til morgenmad, opslidende retsager og dødsførelser med mig og min søster på bagsædet." Peter Ingemanns opvækst var præget af farens tiltagende drikkeri - samt hans hang til utroskab, et forrygende blik for en god handel og en evne til at tabe det hele igen. Et kaotisk liv, der endte med et selvmord i en kælder. I Ingemanns land fortæller Peter Ingemann med ømhed og humor om et farverigt liv blandt originaler og en kernefamilie, som langsomt gik i opløsning. Bogen er et kærligt og rystende familiedrama, som vil efterlade læseren med et helt nyt indtryk af manden, der måske bedst er kendt som den sjove og joviale vært på "Hammerslag" og "Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed". Men det er først og fremmest historien om en lille dreng, der aldrig holdt op med at se op til sin far. Og om en voksen mand, som til sidst sagde fra... og fandt sig selv

I haver og langs veje, i krukke og i bede, på gårdspladsen og på kirkegården. S. I haver og langs veje, i krukke og i bede, på gårdspladsen og på kirkegården. Her er teksten til B. I østen stiger solen op "Jeg bor i en lille by – i et lille land, og her er vi vant til, at småt – det er nok godt, men jeg har altid drømt om at komme ud at se og opleve noget af det mest storslåede, som verden har at byde på. I østen stiger solen op "Jeg bor i en lille by – i et lille land, og her er vi vant til, at småt – det er nok godt, men jeg har altid drømt om at komme

ud at se og opleve noget af det mest storslåede, som verden har at byde på. Kilder. ng De dukker op alle steder: påskeliljerne. Peter Ingemanns absolutte favoritby er Berlin. S. Ukueligt Tekst. Forlag: Basilisk Udgivet: 2003. Ukueligt Tekst. Denne gang tager Peter Ingemann på roadtrip ved den dansk-tyske grænse, hvor grænsehandlen er gigantisk. S. I østen stiger solen op ”Jeg bor i en lille by – i et lille land, og her er vi vant til, at småt – det er nok godt, men jeg har altid drømt om at komme ud at se og opleve noget af det mest storslåede, som verden har at byde på. F. Grundtvig (1783-1872) regnes for én af de vigtigste personligheder i 1800-tallets åndsliv. Ingemann Melodi: C. På sit mørke CV har den to verdenskrige og en kold krig. Og samtidig har Berlin været centrum for. I haver og langs veje, i krukke og i bede, på gårdspladsen og på kirkegården. Kildeintroduktion: Præsten, forfatteren og politiker N.